

BOEKBESPREKINGEN

Lekker lang lezen tot het einde van de zomer!



CULTUUR

Het lied van Het

Zelf katholiek opgevoed heeft Jan Kortie zich in vele esoterische stromingen verdiept. Zonder dat hij een oordeel geeft of een keuze maakt, zoekt hij naar iets universeels, naar dat ene: 'Het'. Hij haalt een mooie metafoor aan van een Benedictijner monnik, die al die stromingen vergelijkbaar met de glas-in-loodramen. Elk raam laat het hetzelfde licht op een andere manier door, geeft er een eigen interpretatie aan. Als ze er niet waren, zaten we in het donker. Maar het is goed je te realiseren dat het niet de ramen zijn die licht geven. Bovendien heeft geen enkel raam het monopolie op het licht.

Ik zet de bijbehorende cd op en binnen een paar minuten biggelen er tranen over

mijn wangen. De teksten bestaan uit een korte zin of slechts een woord met een diepe betekenis, zich steeds herhalend. Een eenvoudige melodelijn, zodat je geen enkele moeite hoeft te doen om mee te kunnen zingen. En omdat het zo gemakkelijk gaat, merk ik dat ik me moeiteloos overgeef aan de stroom. Dit zingen hoeft nergens aan te voldoen, ik hoef nergens aan te voldoen, er geen noten voor in te studeren. Ik hoef alleen maar mijn eigen geluid te maken, mezelf te volgen, samen met de anderen, tot we één klank worden. Het gaat over verbinden, met mezelf, met de ander. | LVG

Het lied van Het

Auteur: Jan Kortie

Uitvoering: gebonden, 71 pag.

Prijs: € 22,50 (boek & cd)

Te bestellen via

www.jankortie.nl